

Mbote, hallo allemaal!

Goed dat jullie mijn postpakket kregen!

Mijn naam is Héritier en ik woon in de Democratische
Republiek Congo. Ik vind het hier heel fijn.

Ik woon hier met mijn broertje, mijn mama, oma en opa
en nog veel andere familieleden. Mijn familie heet Lebkere
pinda's. Met die pindanoten knutselde ik een mannetje.
Mijn pindaruënd heet Yamba! Zullen jullie goed
zorgen voor mijn pindaruënd?

Ik woon in het dorp Djuma.

Hier zijn grote velden waar maniok en pinda's groeien.

Even waren we bang dat we die velden kwijt waren.

Wil je daar graag meer over horen?

Dat verhaal zit in de bruine enveloppe die jullie kregen.

Hou je ogen en oren maar goed open!

Daag!

Héritier