

Dag allemaal

Mijn naam is Aziz en ik wil jullie graag vertellen wat er mij dit jaar overkomen is. Een jaar geleden fietste ik naar school en werd ik bijna van de weg gereden door een auto die veel te snel reed. Hierdoor viel ik en was ik kleddernat. Ik was bang en boos. "Straks sterf ik nog omdat ik gewoon naar school wil gaan!" dacht ik toen.

Die gedachte kwam in me op, doordat er een beetje verder in die straat een jongen omgekomen is door een aanrijding. Regelmatig zie je op die plek nog bloemen liggen.

Diezelfde dag vertelde onze meester in de klas over het leven van Malala. Een meisje dat opgroeide in Pakistan. In de stad waar zij leefde, bedreigden terroristen iedereen die tegen hun regels waren. Zo mochten meisjes er bijvoorbeeld niet naar school gaan. Malala trok zich daar niets van aan en bleef zo lang ze kon nog naar school gaan. Ook al werd ze met de dood bedreigd.



"Als zij zo moedig kan zijn, kan ik dat ook," dacht ik toen. Ik wil veilig naar school kunnen gaan, zonder dat ik elke dag mijn leven riskeer. Maar wat kon ik daaraan doen?



Ik trok mijn stoute schoenen aan en vertelde mijn wens aan de meester en even later aan de klas. Toen bedachten we samen een plan. We hadden ideeën genoeg: Yasmina stelde voor om affiches op te hangen in de straat. Yvan stelde voor om zelf flitscamera's te maken. Khalid kwam toen op het idee om grote poppen langs de kant van de weg te zetten. Uiteindelijk hebben we met behulp van enkele papa's samen deze figuren uitgesneden in hout, versierd en in de straat opgehangen.

Thalia schreef een brief naar het regionaal nieuws. De burgemeester zorgde ervoor dat er bloembakken in de straat werden gezet en dat de straat van onze school een fietsstraat werd. De auto's mogen er nu geen fietsers meer voorbijsteken.

Alleen was dat nooit gelukt. Ik ben blij dat ik het gedurfd heb om mijn wens aan de meester te vertellen. Dat komt ook een beetje door Malala. De meester vertelde me dat er over heel de wereld sterke kinderen op hun manier de wereld een beetje hebben veranderd. Malala is niet de enige! Misschien doen jullie dat op jullie manier ook wel?

Studio Globo vertelt binnenkort bij jullie ook het verhaal van verschillende kinderen die de wereld veranderen. Tot dan!

Veel plezier alvast.

Daag
Aziz

